



**Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.**

NIJWSBRIEF APRIL 2017
LENTEKRIEBELS EN LEVENSENERGIE

MEDEDOGEN is de liefdeskracht die het Goddelijke ziet en ervaart in alles wat bestaat, ongeacht of het past in het beeld van goed en kwaad. Het is een bewustzijnsdimensie boven goed en kwaad. Wij zijn allen met elkaar verbonden via een "morfogenetisch veld", een groot energetisch netwerk. Wij brengen er energie en kennis in en halen er energie en kennis uit.

Als er genoeg individuen een nieuwe beweging opstarten, dan is dat voelbaar in de rest van de wereld. Zo ontstaan trends. Het is een kritische massa die zich op hetzelfde moment verbindt.

APRIL is de maand die door haar Oostkracht de durf stimuleert om impulsief onze inspiratie te volgen en in gang te zetten. Wij zaaien onze zaden. Wij ontdekken wat blijft voortduren, wat goed werkt en eveneens los te laten wat niet kan aarden en niet overleeft. Wij bevinden ons in de kracht van vernieuwing.

Wij kunnen ons nu openen voor het leven en voor het goede in alles waar wij het niet in zien, want in deze periode ondervinden wij een transparante energie.

Durf jezelf te openen, te communiceren en durf kijken naar de goedheid in plaats van naar de harde bolster, zo kan die goedheid naar buiten komen. Zo stroomt ook meer energie door ons heen, en dit is onze beste bescherming.

Begin MEI is de tijd waarop het plantenrijk zich op haar mooist toont. Enorm veel prana (levenskracht) komt vrij. De Zuid-Oostkracht stimuleert een beginnende verbinding tussen allerlei wezens.

Deze elementaire natuurkracht helpt ons om onze gaven, ons levensplan aan te gaan en al spelend om te zetten in de praktijk. Wij ontvangen tevens de nodige levensenergie (prana) om dit te manifesteren.

Jouw levensmissie ontdek je door te experimenteren, maar kies wel alleen die activiteiten die je graag doet. Dit kan alles en nog wat zijn...Je zieletaak kan in alles tot expressie komen.

Stel je innerlijke zintuigen open om de spirit van de bloemen te voelen en geniet van de fijne energie die ze verspreiden.

Laat je door middel van je adem al ruikend vullen met die fijne energie.

Het element Lucht is te voelen in de intense uitademing waarmee de natuur haar kracht in bloemen en bladeren blaast. Zuiver je ruimte met de rook van salie, hars, kruiden wierook en andere zuiverende kruiden. Vul een schaal met water en leg er bloemblaadjes in.

**Maak het stil in jezelf (met gesloten ogen).
Stel je die activiteiten voor die jij graag wilt doen.
Houd ze vast in je gedachten.**

**Ik wens je veel levensenergie en lentekriebels.
Verwelkom de harmonie in jezelf.
Het zij zo !**

**In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise**

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankheilingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

**Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
GSM: 0474/ 55 14 05**

E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be