



Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIJWSBRIEF FEBRUARI 2018

VAN EENZAAMHEID NAAR INNERLIJKE VRIJHEID

Het is pas in de eenzaamheid dat je stil staat bij je eigen leven, dat je het overschouwt, dat je heel diep naar je verlangens en verwachtingen gaat kijken.

In eenzaamheid – binnen een relatie of bij diegenen die alleen zijn, of bij lichtwerkers – ligt een dikwijls ongekende kracht verscholen.

Eenzaamheid bevat een diepe rijkdom. Het brengt confrontatie met jezelf en wijsheid voor diegene die naar zichzelf kijkt.

Als het lijkt alsof je leven even stil valt, dan ga jij je vragen stellen over de zin van jouw bestaan.

In de drukte van het leven zijn zelfbeschouwingen belangrijk, omdat je dan te weten komt wie je in wezen bent, wat de zin is van je leven en van je eenzaamheid. Je wordt je bewust van de werkelijkheid van je bestaan en de waarheid achter alle dingen.

Eigenlijk is een mens nooit alleen. Er zijn steeds een schare begeleiders, gidsen, engelen...rondom jou aanwezig. Kortom, je wordt steeds gevolgd en begeleid.

Door je hart open te stellen en te verheffen kom je in contact met je eigen goddelijkheid en de Bron rondom je en in je.

Eenzaamheid hoeft geen kwelling te zijn, maar een weldaad en een schat aan innerlijke rijkdom bevatten. Er is voor iedere mens goddelijke leiding in dit leven.

Soms is pijn het enige middel waardoor de mens gaat luisteren naar deze goddelijke leiding.

Voor ieder mens wordt gezorgd als de tijd er rijp voor is en zijn bewustzijn dit kan begrijpen. Dan zal hij voelen of weten of het antwoord dat hij ontvangt juist is.

Antwoorden zitten soms in kleine dingen verborgen. In de eenvoud van het leven openbaren zich de grote waarheden.

Luister naar het fluisteren van de wind, het kabbelen van het beekje, de vogels die zingen, het bulderen van de golven aan zee, het ruisen van het riet...

Wanneer er geen genezing plaatsvindt in het leven moet de ziel door bepaalde lessen heen om inzichten in bepaalde leerprocessen te bekomen in dit leven. Dit noemt zielegroei en is liefde van de hoogste vorm.

In de natuur kan je vele antwoorden vinden.

In de natuur vindt je leniging voor je innerlijke pijn.

In je contact met de natuur vindt je onvoorwaardelijke liefde en verdwijnt je eenzaamheid als sneeuw voor de zon.

Het is door de kracht van de pijn dat de kiem wordt gelegd om zich open te stellen voor de pijn van de evenmens en diep in zich het verlangen voelt groeien tot leniging van die pijn; het mededogen om moed te geven, het leven draagbaarder te maken.

Momenteel worden wij door de verschuivende aardfrequenties uitgedaagd naar onze innerlijke kracht te reiken.

Daarvoor moeten wij de buitenwereld laten voor wat zij is en onze eigen passie volgen, d.w.z. toegewijd zijn aan jezelf, niet de beste willen zijn, maar wel een onderdeel van een groter geheel.

Gevoelsfrequenties slaan de brug tussen de verschillende werelden, niet woorden of kennis.

Steeds jezelf blijven waar je ook bent. Je vrij bewegen door verschillende werelden heen. Je energie afstemmen op de nieuwe veranderlijke tijd.

Deel open en eerlijk wat je voelt en waar je behoefte aan hebt.

Dat is innerlijke vrijheid !.

In Licht, Liefde en Heilige Klank,

Thaïs Denise

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

Sjamanistische klankhealing

Coaching/Counselling

Psycho-Energetica

Boventoonzang

Klankheilingsconcert

Alchemic Healing (Atlantis)

Chinese alternatieve technieken

Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel

GSM: 0474/ 55 14 05

E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be