



VZW
Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

DE DYNAMIEK VAN GOED EN KWAAD, INTERMENSELIJKE RELATIES EN HET DENKEN VANUIT HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN.

In onze levenscyclus hier op Aarde worden wij geconfronteerd met de dynamiek van goed en kwaad.

Wij zijn in staat het "kwaad" te herkennen dankzij onze incarnatie in een stoffelijk lichaam. De aardse confrontatie met de dualiteit van goed en kwaad stelt ons in staat om ons hart te openen naar het ervaren en toelaten van onvoorwaardelijke liefde. Door deze dualiteit op verscheidene manieren te ervaren, bevordert het onze overgave aan het menselijk bestaan.

De opbouw van je persoonlijkheid als mens heeft beide ervaringen nodig. Materie en bewustzijn gaan in elkaar over. Het is jouw focus die ofwel de versmelting ervan of de afstand naar voor haalt.

Bij het beleven van de dualiteit voel je de spanning van je relatie met de materie. In eenheid verbindt jij je met de Goddelijke Bron

Het kwaad helpt je om je relatie met de dimensie van dualiteit te versterken en te verdiepen. Je ontwikkelt een gamma vaardigheden om het kwaad te overwinnen.

De indalende fase van je incarnatie wordt gekenmerkt door

bewustzijsvernauwing. Het zogenaamde kwaad komt van binnenuit – vanwege je zelfveroordeling – doch je beleeft het alsof het van buitenaf komt. Deze confrontatie heeft consequenties zoals pijnlijke emoties, zelfafkeuring, onzekerheid en compensatiegedrag. Je wordt uitgedaagd je eigen kwaad onder ogen te zien en te omarmen. Het zogenaamde "kwaad" activeert je eenheid met God via je aardse goddelijke manifestatie. D.w.z. dat je terugkeert naar de elementen en naar het eenheidsveld van de materie, geworteld in de Goddelijke Bron in de Aarde. Deze tegenpolen zorgen voor de integratie van Hemel en Aarde in jouw persoonlijk bewustzijn.

Het is belangrijk dat je zowel goed als kwaad ervaart. Deze ervaringen vinden een plek in je fysieke, energetische, emotionele en psychische lichamen. Daardoor ben je in staat om je Goddelijkheid als mens te doen ontwaken.

Tijdens je levensweg op Aarde heb je steeds de keuze om van koers te veranderen, je leven bij te sturen. Want je blijft steeds de Schepper van je eigen werkelijkheid. Het nemen van verantwoordelijkheid haalt je uit je slachtofferrol en brengt je rol van Schepper in je bewustzijn.

Elke vorm van intermenselijke relatie kan een weg zijn naar het wakker worden van het Christusbewustzijn in het hart.

Wanneer de seksuele energie volledig op het hart is gericht, krijgt men - door verbinding op alle niveaus met elkaar - toegang tot hogere liefdesdimensies van het Goddelijke.

Seksuele energie die niet met het hart verbonden is, zorgt slechts voor verwarring, eenzaamheid, onrust, een gevoel van zoeken in het duister en zichzelf kwijt raken.

Diegenen die de seksuele energie met hogere energiecentra kunnen verbinden, zonder fysieke partner, zijn geëvolueerd tot een bepaalde ontwikkelingsfase welke dit mogelijk maakt. Deze mensen maken van de mensheid in het algemeen en de natuur in het bijzonder hun partner. Meermaals impliceert dit dat de meest naaste zielsverwant op dat moment niet geïncarneerd is op Aarde.

Elke vorm van een relatie waarbij het hart betrokken is, vormt een weg om de Christusenergie te activeren.

Liefdevolle relaties scheppen de mogelijkheid tot ego-loze verbindingen als een weg naar onvoorwaardelijke liefde en naar een hogere bewustzijnstoestand.

Een vriendschap, een ouder-kind relatie, homoseksuele partnerschappen, vriendschapsrelaties met dieren en de natuur in het algemeen kunnen een weg zijn naar het wakker maken van het Christusbewustzijn in het hart.

De maatschappij groeit in het accepteren van verschillende vormen van intermenselijke verbindingen. De ontwikkeling – door homoseksuele relaties voor de betrokkenen zelf en voor de maatschappij de laatste tijd gecreëerd – is een vorm van pionierswerk.

Het trouwen met elkaar is een ritueel dat de keuze voor elkaar op maatschappelijk en goddelijk niveau zegent. De betrokken partners hebben alle angsten en oordelen over hun liefde doorbroken. Ze kunnen zichzelf en hun partner volledig accepteren en hun liefde voor elkaar met anderen delen.

Wanneer wij hen erkennen zoals zij werkelijk zijn wordt een verbinding op een essentieel niveau van het hart gecreëerd.

Open je voor de stilte en de leegte van het collectief bewustzijn: het nul(begin)punt waar alle mogelijkheden zichtbaar worden. Het nulpunt denken gaat uit van de eenheid van alle dingen.

Voor een ik-zelf die zich afgescheiden ziet van alles en iedereen is elk waarlijk antwoord onbereikbaar. Zelf alle mogelijkheden uitsluiten leidt nooit tot weten. Het blijft bij secundaire kennis, aangeleerd en nooit authentiek, nooit van je ware Zelf.

Nulpunt denken is een half meditatieve toestand en toch geheel bewust. Het is denken met en vanuit een “hogere” dimensie.

Je hoofd steeds vullen met reeds gekende antwoorden die nog nooit gewerkt hebben en ook geen nieuwe info opleveren, heeft geen nut. Een andere, onbekende bron dient men aan te spreken. Deze bron vindt je in een actieve stille multi-toestand, d.w.z. een nulpunt fase waar het denken minimaal is. Dit andere denken bevindt zich voorbij de 3^e dimensie, voorbij het na-denken van het brein. Daar ontdek je immense werelden van ongekende, onbekende mogelijkheden. Het is denken vanuit een andere dimensie, vanuit het collectieve bewustzijn. Dit kent geen ik-probleem, want het ik-zelf is niet collectief, maar de vooringenomenheid van het ik-zelf sluit zich voor dat “onbekende” gebied, een gebied dat helemaal niet onbekend of onbereikbaar is.

Stop dus met na-denken, word stil en luister.

Kies voor co-creatie vanuit de multidimensionele dimensie.

Het zij zo !

In Licht, Liefde en Heilige Klank.

Thaïs Denise

Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018,
past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be.

U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepage.

Klik op "PRIVACYVERKLARING" en het bestand opent in een apart venster.

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel

GSM: 0474/ 55 14 05

E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be