

NIEUWSBRIEF JULI 2020

ANGST, DOODSANGST EN ONTHECHTING

Om je te verbinden met de materiële dimensie bij je geboorte gaat je bewustzijn zich afsluiten van je goddelijke Bron. Je kiest voor de ervaring, op basis van eigen kwaliteiten en vermogens, je weg te vinden tijdens je leven op Aarde. Deze bewustzijnsvernaauwing brengt angsten, doodsangsten met zich mee. Het is een reflectie van je gevoel afgescheiden te zijn van je goddelijke Bron.

De overgang van eenheidsbewustzijn naar dualiteitsbewustzijn vraagt om diep vertrouwen, ook wel “oer-vertrouwen” genoemd. Dit “oer-vertrouwen” is de diepste vorm van zelfvertrouwen, doordat ze verbonden is met wie je in essentie bent. Het brengt je terug naar je ZIJN, naar je eigen Bron. Door deze keuze te maken geef jij je over aan je talenten en kwaliteiten, maar eveneens aan je beperkingen op Aarde. Al deze aspecten van jou zijn manifestaties van je eigen goddelijkheid. Hiermee geef jij vorm aan je eigen weg op Aarde.

Doordat jij je steeds meer richtte op het worden van een individu, werd de bewustzijnsvernaauwing sterker. Deze vernauwing bracht angsten met zich mee. Deze angsten gingen gepaard met het sluiten van het hart. Ook onzekerheid drong zich op.

Op persoonlijkheidsniveau ben je het besef van je goddelijkheid kwijt geraakt. Doch je intuïtieve verbinding met je Bron bleef steeds aanwezig.

Vertrouwen en overgave zijn een middel om deze verbinding terug te herstellen, om je hart opnieuw te openen.

Vanaf het moment dat jij in je nieuwe leven jezelf veroordeelt, sluit jij je hart.

Door deze zelfveroordeling ken je angst, vooral doodsangst. Achter iedere vorm van angst zit doodsangst. Deze doodsangst weerspiegelt in wezen de angst om geraakt of beschadigd te worden. Niet noodzakelijk een levensbedreigende situatie, neen, wel de mogelijkheid om verwond te raken.

Dit “voelen” is een reflectie van je gevoel afgescheiden te zijn van je goddelijke Bron.

Iemand uit mijn buurt ontving bedreigende mails van burens.

Bedreigingen, maar geen doodsbedreigingen. Deze persoon in kwestie ervaarde deze bedreigingen wel als doodsbedreigingen, met nefaste gevolgen. De persoon in kwestie was zich duidelijk nog niet bewust wie hij in wezen is en heeft zijn verbondenheid met zijn eigen goddelijkheid nog niet herontdekt.

Uit eigen ervaring weet ik dat je – in contact met je scheppingskracht – op basis van deze kracht in wezen niets kan gebeuren.

Vanaf mijn status als embryo verkeerde ik in een levensbedreigende toestand. Die toestand is blijven duren tot in 2016 en werd daarna nog verder gezet vanuit een andere dimensie.

Als kind, tiener, volwassene...leefde ik onafgebroken in die levensbedreigende situatie. Jarenlang leefde ik in angst, doodsangst dus.

Komisch detail ! Ondanks ontelbare pogingen is het net niet gelukt mij van het leven te beroven. Ik, als kind wilde dood maar ondernam zelf nooit een poging. Wel sloot ik mijn hart af, bang om steeds harder gekwetst te worden. Ondanks alles bleef ik leven tot extreme ergernis van de andere partij. Ik haalde mijn innerlijke kracht, mijn scheppingskracht uit deze – zelf gekozen – situatie, juist om mijn eigen goddelijke Bron te herontdekken, en mij als dusdanig te manifesteren. Ik opende stilaan terug mijn hart. Niets of niemand boezemt mij

nog angst in. Ik ben er mij van bewust dat gelijk wie het mij bijzonder moeilijk kan maken, maar mij in mijn essentie niet kan raken. Waarom dan angst toelaten ?
Dit heb ik aan den lijve ondervonden – fysiek, emotioneel, psychisch, financieel – niets bleef mij bespaard.

Verbondenheid met je goddelijke Bron leidt tot onthechting.

Deze onthechting leidt tot het loslaten van het zoeken naar bevestiging en de ommekeer van je aandacht van buiten naar binnen.

Hechten is niet meer nodig, want de eenheid met de Aarde komt tevoorschijn in je bewustzijn. Je voelt je één met jezelf en met de wereld om je heen. Je herontdekt het goddelijke in de aardse ervaringen.

Naarmate je hart zich opent, lossen je angsten op, maar zo lang je deze angsten nog nodig hebt wijzen je jou de weg naar het openen van je hart.

Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke cultuur, religie of spirituele beweging dan ook, maar het geboorterecht van ieder mens.

De voltooiing van je persoonlijk proces is de ontmoeting tussen jou en God. Dogma's en technieken spelen hierbij geen beslissende rol. Zij vormen slechts de voorbereiding op het laatste traject.

De ontmoeting met God is een ontmoeting met de onvoorwaardelijke liefde die zowel in je hart als het Universum aanwezig is. Het betekent totale vergeving en acceptatie van jezelf, het liefhebben van jezelf als kind van God, als een goddelijk wezen dat in geïncarneerde vorm op Aarde manifest is.

Met als “kind van God” bedoelen we dat ieder van ons een onlosmakelijk deel vormt van het hele Universum en van het Absolute dat wij God noemen. Wij zijn volledig versmolten, wij zijn één met de alom aanwezige liefdevolle goddelijke energie.

Het ontwaken van de onvoorwaardelijke liefde in het bewustzijnscentrum van je hartchakra, Christusenergie genoemd, ontstaat op het moment dat jij je hart helemaal kunt openen en van jezelf kunt houden. Op dat ogenblik ervaar je de versmelting met en de totale overgave aan het goddelijke in jezelf. Je bent dan een uitdrukking van het goddelijke. Je ervaart dan een toestand van oneindige rust en vervulling alsook een diepe vorm van extase en liefde.

Er bestaat niet zoiets als een uitverkoren volk of religie die de enige weg vormt. Elke religie heeft een voorbereidende rol. Bij de voltooiing van je goddelijk bewustwordingsproces op Aarde zijn wij uiteindelijk allemaal gelijk. Elk ras verlevendigt andere aardse kwaliteiten in het goddelijk veld. Uiteindelijk zal de mensheid tot één ras samensmelten.

De verschillende rassen stellen je in staat om meerdere aspecten van het menszijn op verschillende manieren te verkennen en meer elementen van het goddelijke te activeren dan wanneer de mensheid slechts uit één ras zou bestaan. Het ontstaan van de verschillende rassen heeft zowel een aardse als een spirituele component.

Wanneer iemand van een ras zijn/haar goddelijkheid bewust ervaart en spiritueel ontwaakt, worden de eigenschappen van de Aarde, die deze mens belichaamt, ook in het goddelijke veld geactiveerd.

Alle rassen hebben elkaar nodig om samen te werken, om het leven op Aarde mogelijk te maken en om tot spirituele realisatie te komen.

Wijs je een mens van een ander ras af, dan wijst diegene die afwijst de aspecten – waar dit menselijk ras voor staat – in zichzelf af.

Hij/zij is dan nog niet in staat om de waarde van deze aardse elementen in zichzelf te erkennen.

Deze vorm van racisme is een vorm van zelfveroordeling en gebrek aan zelfliefde. Het helen hierbij hoort bij het proces van het openen van het hart en het doen ontwaken van de Christus in jezelf. Het openen van je hart voor mensen van een ander ras versterkt de liefde voor jezelf en het bewust ervaren van je goddelijkheid als mens.

De raciale verschillen staan niet alleen voor andere aspecten van de Aarde, maar ook voor kwaliteiten van het menselijke bewustzijn die in de diverse rassen tot uiting mogen komen, als expressie van een overkoepelend geheel.

De verschillen die in de te onderscheiden rassen naar voor komen, nodigen jullie uit om het hart te openen naar mensen die net iets anders zijn dan jij zelf.

Wij hebben elkaar nodig en zullen elkaar hierin nog langer dienen, zo lang tot dit proces aan het einde van de 2^e incarnatiecyclus van de mensheid op Aarde voltooid zal zijn.

Het zij zo !

In Licht, Liefde en Heilige Klank,

Thaïs Denise

Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018, past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be.

U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepage.

Klik op "PRIVACYVERKLARING" en het bestand opent in een apart venster.

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankheilingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel

GSM: 0474/ 55 14 05

E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be