



VZW
Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIEUWSBRIEF APRIL 2023

KLAAR VOOR EEN BEWUSTZIJNSSPRONG

De onverschilligheid t.o.v. de planeet en andere wezens heeft pijn, veroordeling en onzekerheid bij de mensheid veroorzaakt. Op onbewust niveau worden mensen geraakt door de destructie die het menselijk handelen op de natuur uitoefent. Mede door de groei van de wereldbevolking en de technische ontwikkelingen die deze groei met zich meebracht, heeft de voorbije eeuw een sterk materialistisch karakter vertoont. Op grote schaal is de mensheid bezig geweest met het verkennen en beheersen van de materie. Dit onderzoeken van de materie heeft zijn sporen op de Aarde en haar bewoners achtergelaten. De grenzen van deze exploratie tonen zich in de verandering van het klimaat en het afsterven van de natuur. Planeet Aarde biedt ons nu begeleiding en reflectie door haar grenzen aan ons te stellen. Dit geeft ons de kans om één van de grote inwijdingen op de planeet te ondergaan, nl. het *buigen voor de Aarde*. Wij dienen haar grenzen te accepteren en onze creatiekracht te gebruiken om aan een andere levensstijl vorm te geven. Deze nieuwe levensstijl houdt rekening met de consequenties van ons handelen op onze omgeving, op andere levende wezens en op de Aarde als geheel.

Een eerste leerproces is de bewustwording van de onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid tussen alle mensen en ook tussen mensen, dieren, planten en mineralen. Het is belangrijk een weg te zoeken die jou raakt in het hart.

Door velerlei omstandigheden zijn velen het contact met hun innerlijke goddelijke Bron verloren. Je hebt het gevoel dat je eerst de dreigementen van buitenaf moet neutraliseren vooraleer je terug greep op je leven kunt krijgen. Als gevolg daarvan richt je je aandacht op het oplossen van de problemen rondom je. Doch, de vraagstukken in je omgeving worden steeds groter en steeds ongrijpbaarder. Er blijkt geen einde aan te komen en zo verlies je het contact met jezelf. De omgevingsfactoren bepalen je leven en je vervreemdt jezelf van je eigen creatiekracht. Je hebt de indruk dat je zelf niet veel te beslissen hebt, maar dat is niet waar !

Op een bepaald ogenblik raak je verzadigd door al die prikkels van buitenaf. Dreigementen en angstaanjagende berichten verliezen daardoor hun kracht. Je innerlijke stem laat zich steeds duidelijker horen. Ze roept je naar binnen en biedt je vrede en rust. Ze brengt je in contact met je goddelijkheid en herinnert je eraan wie je bent en wat je vermogens zijn. Het verlevendigde contact met je innerlijke stem herstelt de verbinding met jezelf. Je aandacht gaat van buiten naar binnen en je wordt je bewust dat jijzelf bepaalt wat er met jou gebeurt. Dit besef verandert jouw zelfbewustzijn in je basis. Je ademhaling helpt je deze verbinding met jezelf dieper tot je door te laten dringen. Jouw inademing activeert je bezieling van je Zijn als mens op Aarde. Jouw uitademing brengt je de overgave aan je goddelijke Bron.

Je gevoel van bestaansrecht voltrekt zich nu van buiten naar binnen. Je realiseert je dat je zelf het vermogen hebt om je eigen realiteit te creëren. Je creatievermogen overstijgt de rationele kant van het leven. Het brengt nieuwe dimensies in beweging om aan je scheppingskracht handen en voeten te geven.

Doe je dat als Schepper of als Geschapene ?

In de rol van Schepper neem je het creëren in eigen handen. Als Geschapene laat je het over je heen komen, maar dan heb je het gevoel dat jij er niets aan kunt doen.

Je bent niet voorbestemd om je in de buitenwereld te verliezen. De buitenwereld dient jou om te leren onderscheiden wie je echt bent en wat je basis is.

De onvoorwaardelijke liefde voor jezelf is pas onvoorwaardelijk als ze onder alle omstandigheden aanwezig is.

In de recente Nieuwsbrief van Maria Magdalena en Jezus worden wij geïnformeerd en gewaarschuwd betreffende de volledige digitalisering van geld.

Volledige digitalisering van geld kan leiden tot een verdere gijzeling van de creatiekracht en authenticiteit van de mens.

Geld – aanvankelijk een extra dimensie om Schepper te zijn en vormgevend aan hetgeen ons hart aangaf – is echter van een middel een doel geworden. Geld heeft zelf macht gekregen. Heb jij je al wel eens afgevraagd of het geld jou dient of dat jij het geld dient?

Geld op zich vertegenwoordigt een neutrale energie en kan zowel drager zijn van goed als kwaad.

Geld is in de loop van de eeuwen een creatie geworden die vooral dualiteit bevordert. Deze dualiteit is geen eigenschap van het geld zelf, maar reflecteert het collectieve en individuele bewustzijn van diegenen die het gebruiken. Vanwege de creatiekracht van de mens is alles in potentie in geld aanwezig. Het reflecteert een veld waarin alle mogelijkheden aanwezig zijn en is op die manier verbonden met het absolute niveau van God. Doordat je het gevoel kunt hebben dat je de materiële wereld naar je toe kunt trekken, kan dit leiden tot het verzwakken van de verbinding met je innerlijke zelf. Jij zoekt dan jezelf in geld in plaats van in jezelf. Dit kan bijgevolg leiden tot een gevoel van afhankelijkheid en tot verzwakking van je connectie met je creatiekracht. Je krijgt dan het gevoel dat je beheerst en gedomineerd wordt door geld.

Het is tijd om de relatie met je creatiekracht te herstellen vanuit het oogpunt van geld en dit scheppende vermogen opnieuw toe te eigenen.

Het huidige geldsysteem ondergaat een crisis. Het heeft niet bijgedragen aan een eerlijke wereld en voldeed niet aan de basisbehoeften van ieder mens.

Het volledig uit balans zijnde geldsysteem staat, met zijn beperkende waarden en normen die het huidige systeem aansturen, niet in verhouding tot het huidige spirituele ontwikkelingsniveau van de mens.

De mensheid is er aan toe om vanuit het hart te leven, om nieuwe waarden en normen in onderlinge relaties, gezamenlijke creaties alsook in het collectieve functioneren van de mensheid te introduceren. Als expressie van de liefde van het hart dienen deze waarden en normen ons bij het creëren van liefde, gelijkwaardigheid, vrijheid, creativiteit, overvloed en een eerlijk en vervullend bestaan van iedereen. Beperkende bewustzijnsprincipes kunnen aan de mensheid worden opgedrongen en wij zullen steeds minder eigenaar zijn van dit geld en daardoor minder invloed op de stroom van geld kunnen uitoefenen. Ons geld komt dan in handen van diegenen die de stroom en het functioneren van geld beheren.

Geld is verbonden met creatiekracht en daardoor ook drager van intentie.

Volledige digitalisering brengt vervreemding tussen jou en je intentie.

Deze beperkingen zullen ons desondanks dienen bij het bewust worden van onze creatiekracht, de projectie van deze kracht op het middel ‘geld’ en de hervorming van onze samenleving op basis van de waarden van het hart.

Blijf dicht bij jezelf. Relativeer de dualistische aspecten van jezelf en van je leven.

Volg en realiseer jouw essentie zowel in denken, doen en laten, met het bewustzijn van de eenheid van alles.

Het zij zo!

In Licht, liefde en Heilige Klank,

Thaïs Denise

Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018, past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be.

U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepage.

Klik op "PRIVACYVERKLARING" en het bestand opent in een apart venster.

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

INDIVIDUELE HEALING

Hulp bij rugpijn, schouderpijn, spierpijn, problemen met gebeente

Stress, slapeloosheid, burn-out, depressie, migraine

Stemproblemen

Bewustzijnsverruiming

Mentale en emotionele problematiek
Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing
Sjamanistische klankhealing
Aura- en chakra zuivering/balancering
5 elementen healing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Heilige geometrie
Atlantische healingstechnieken
Chinese alternatieve technieken
Gebruik van kristallen en etherische oliën
Huiszuiveringen
GEEN EROTIEK
GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN

Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be