



Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
healing en spiritualiteit

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013 HET PAD VAN DE ZIEL

Januari is steeds een verlengstuk, een uitloper van het vorige jaar.
De voorbije maand werden we nog geplaagd door de nadelen van 2012; 2012 was namelijk de nawerking van een heel lange tijd van oude energie.
We kregen in januari de mogelijkheden op ons pad om die oude energie vrij te maken.

Februari doet ons kijken naar de emotionele gehechtheid die je in het fysieke hebt.
Wanneer je verbonden bent met de innerlijke bron van waarheid zal dit geen probleem zijn.
Waar oude emotionele gehechtheid is, projecteer je verwachtingen om een gevoel te verschaffen of je af te leiden van gevoelens die je wilt vermijden.
Waar onbalans is zullen de structuren uit elkaar vallen.
Wanneer je je innerlijke leegte hebt proberen te vullen via je relaties, om een goed gevoel te bekomen naar anderen hebt gekeken...dan zal je steeds minder voldoening vinden.
Het is de bedoeling dat je vanuit je innerlijke verbondenheid met Jezelf weet HOE je je ervaringen vervult.

Vanuit een diep ademhalen kom je tot innerlijke rust en vrede en een natuurlijke staat van Zijn.
Aardse overvloed is slechts mogelijk als jij volledig aanwezig bent op de plek waar jij die overvloed wilt creëren, vanuit je natuurlijke staat van Zijn.
Jouw spiritualiteit dient gemanifesteerd in het dagelijks leven en niet beperkt te blijven tot "in de cursus" of "in een meditatie" of een ander speciaal moment.

Dikwijls zitten familierelaties in de weg en brengen ons in een onmachtige positie. Logisch !
De "basis" van je leven bracht jou als kwetsbaar kind in contact met de dualiteit en de minder fraaie kanten van het Aardse leven.
Het innerlijk volledig in het reine komen met je ouders zal je uiteindelijk brengen tot spirituele volwassenheid.
Dit vraagt moed, zelfreflectie, zelfvertrouwen, onvoorwaardelijke liefde en loslaten van je kindertijd.
Het aanspraak maken op je bestaansrecht, je onafhankelijk voelen van de mening van anderen, het eren van je eigenwaarde van binnenuit, maakt je tot een zelfbewust, zelfstandig individu.
Geen slachtofferrol meer t.o.v. ouders, broers en zussen.
Laat de liefde vanuit je hart stromen.

2013 is het Chinese jaar van de Slang, de slang die zijn huid afgooit.
Alle gehechtheden aan dualiteit die we nog vasthouden zullen continu uitvergroot worden totdat we ze loslaten.
Flexibiliteit is voortdurend nodig want zowat alles kan gebeuren.

We evolueerden van karma naar creatie.
De grootste uitdaging hierbij is het niet weten wat we willen creëren.
Niet de mind is afgelijnd op creatie, WEL het pad van de ziel.
Feit is dat het onze taak is de mensheid in aflijning te brengen op de Nieuwe Aarde na de verzekering dat we erop afgelijnd zijn in ons eigen leven.
We leiden met de ziel en dat geeft ons vele mogelijkheden.
Je gegroeide openheid naar de spirituele dimensie maakt dat jij steeds beter Hemel en Aarde in je persoonlijkheid kunt verenigen.
Je kan bewust dat leven scheppen dat jij wenst en bij jou past.
Durf je te bewegen in het onbekende.
Sta je eigen bevrijding toe.
Veel liefs met Valentijn.
Verwen je Zelf.

**In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise**

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

**Jan De Voslei 49 bus 25 – B 2020 Antwerpen
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be**