



Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
healing en spiritualiteit

NIEUWSBRIEF JUNI 2013

Z I J N ALS HOOGSTE GOED

Z I J N !

Slingerend tussen wat is geweest en wat kan zijn...

Gewoon niet meer weten waar nu naar toe evolueren.

Wat wil ik nu eigenlijk in de toekomst ?

Een maandenlange identiteitscrisis resulteerde in een slopende vermoeidheid.

Niets inspireerde, niets motiveerde. Elk verlangen ontbrak, zelfs angst kon zich nergens settelen. En dus werden we ons bewust van onze pure ZIJNSToestand.

Nergens vreugde in vinden. Laat staan dat de wereld ons vreugde kan verschaffen !

Je niet van deze wereld voelen en hoe moet ik hier door geraken na al die maanden ?

Geleidelijk aan week de grootste lusteloosheid en voel ik mij zelf steeds duidelijker aan als een "Nieuw Mens"; een steeds grotere innerlijke bevrijding tegemoet.

De3D-wereld van de dagelijkse werkelijkheid in onze omgeving wordt nog niet geleefd vanuit Goddelijke Liefde.

Wij zijn bezig ons nieuwe patroon van goddelijkheid aan te nemen. Wij verlangen absoluut naar de voedingsbron van Liefde. Niets anders kan ons nog vervullen . O v e r g a v e !

Wil je niet opnieuw tot miscreatie komen, forceer dan geen actie. Maar sta jezelf toe tot geïnspireerde actie te worden gebracht. Zo breiden we het potentieel van de Nieuwe Energie uit naar de nieuwe realiteit van ons leven.

Durf in je relaties opnieuw openheid en kwetsbaarheid toe te laten. Laat je maskers vallen. Alleen door emoties als angsten over seksualiteit, geld, veiligheid, vertrouwen, afwijzing, afgesloten zijn, innerlijk kind, pijn, verdriet, woede...nog één maal te durven voelen maak je de weg vrij naar je hart. Door ze echt te voelen en aan jezelf en de anderen te erkennen kan je vrijheid gaan ervaren.

Vergeving is de volgende fase waardoor je aan jezelf en de ander de vrijheid teruggeeft.

We kunnen echt wel vanuit een hoger zelf reageren in plaats van ons ego op te blazen en ons daardoor van de Bron af te snijden. Te weinig ego is evenmin heilzaam, want dan onthoud je de wereld en jezelf je eigen doorkomende energieën.

Creëer voor jezelf situaties waarbij je je eigen goddelijkheid kan ervaren, zoals bij yoga, meditatie, reflectie, wandelen in de natuur, musiceren, schilderen, dansen, beeldhouwen, schrijven, momenten van stilte in verbinding met je innerlijke essentie, mantra's zingen, toning... Weet dat de taal van het hart uitstijgt boven alle andere talen.

Je verstand hecht zich aan oude structuren, bekende mensen, vertrouwde referentiekaders en bestaande situaties.

Je hart evenwel staat in verbinding met je Goddelijke Bron en stelt je in staat naar jezelf en naar actuele situaties te kijken vanuit een hogere trilling van onvoorwaardelijke liefde en eenheid.

Je hart toont je de richting om te scheppen terwijl je verstand het middel vormt waarmee jij je met jezelf en de wereld kunt verbinden. Het ogenblik is aangebroken om de samenwerking tussen je hart en je verstand op een hoger plan te tillen.

Op 21-12-12 is er een grote opening gecreëerd om je Hogere Zelf in je persoonlijkheid te doen ontwaken en in je dagelijks leven te integreren. Oude referentiekaders echter dagen ons nog dagelijks uit te kijken door de ogen van Schepper-Zijn en vanuit het vertrouwen in je innerlijke kracht, alsook vanuit een zuivere intentie.

De vervulling die je in de materie zoekt is daar niet te vinden. Er dient balans te komen tussen het zoeken naar externe prikkels en je spirituele verbinding met je Goddelijke Bron om vervulling te ervaren.

Zelfbevestiging kan je nooit van buiten af, van anderen bekomen.

Zelfbevestiging kan je alleen van binnenuit bij jezelf vinden. Daarvoor heb je verbinding met je Goddelijke Bron nodig.

Accepteer wie je als mens bent, je keuze om op dit moment mens te zijn; met de uitdagingen van Moeder Aarde. Dit leidt tot de volledige realisatie van jezelf als goddelijk wezen.

Herinneren wie we werkelijk zijn tot het activeren van onze Aardse Goddelijkheid.

Het is de bedoeling dat je je oer-missie als mens voltooit.

Als je je hart opent voor jezelf, de medemensen en de Aardse Dimensie, zoveel te meer zullen ook je hogere bewustzijnslagen, o.a. je Hogere Zelf kunnen incarneren. Je brengt aldus de integratie op Aarde van je volledige Zijnstoestand van een kosmisch en aards wezen.

Maak keuzes vanuit je hart.

Kom op voor jezelf, voor jouw behoeften, voor jouw zelfverwezenlijking. Dit kan echter alleen als je echt trouw bent aan wie jij werkelijk bent en niet een aangepaste versie om heel de santekraam in harmonie te houden. Keuzes die verbinden, gericht op liefde en eenheid en niet op polariteit en afscheiding.

Soms zelfs geen keuze maken.

Zo kom je terug helemaal in het NU (heb ik aan de lijve ondervonden).

Het leven krijgt dan een aparte vorm van intensiteit.

Van hieruit kan je dan weer verder.

Vergeet niet regelmatig iemand te omhelzen, dat neemt stress en vermoeidheid weg.

Het zij zo !

**Dikke knuffels,
Thaïs Denise**

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

**Jan De Voslei 49 bus 25 – B 2020 Antwerpen
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be**