



VZW
Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIEUWSBRIEF JULI 2014

EEN NIEUWE VERSIE VAN JOUZELF

In deze periode is de kans op transformatie voorhanden. Aan jou de keuze die kans te nemen en een nieuwe versie van jezelf te worden.

Deze nieuwe energie heeft partnerschappen nodig, op alle levels, wat inhoudt dat liefdevolle, vervullende, romantische relaties worden gecreëerd.

We kunnen onze vreugde, vrede, liefde, vervulling, overvloed vanuit onze eigen ruimte uitstralen, zodat anderen kunnen zien wat het betekent te “leven vanuit een staat van heel zijn, compleetheid en geheald zijn”.

In plaats van medelijden te hebben met de pijn van anderen, herinneren we hen aan hun kracht en zijn zo betere healers. Wanneer wij lijden en worstelen met energie die niet de onze is, kunnen we niet de beste healers zijn, maar wel wanneer we zelf gelukkig zijn en vreugdevol.

We zijn zo verslaafd aan drama en stress en het vechten voor onze rechten, aan hard werken aan onszelf en grenzen stellen, dat we daardoor heel ver van onszelf vandaan evolueren en alle verantwoordelijkheid bij een ander leggen, buiten onszelf, voor alle pijn en gemis.

Al deze overlevings“vormen” mogen we nu loslaten. We treden uit onze comfortzone. Soms laten we ons nog leiden door ons “ikje” dat geen verandering wil.

Innerlijk weten we dat het weerstand is en dat de buitenwereld een afspiegeling is van onze innerlijke wereld.

Wanneer je afdaalt in de innerlijke wereld kom je op een plek waar rust en vrede is.

Laat dankbaar het verleden los, de VORM, en ga op in het NU, waarbij je wat er reeds is laat ontstaan in overgave. Dit vraagt onvoorwaardelijke acceptatie van wat er is.

Voelen, ervaren en loslaten.

Zo overstijgen we de dualiteit en de afgescheidenheid.

We ontvangen steeds dat wat we nodig hebben voor onze groei – het is niet altijd hetgeen we wensen. Alleen door beperkingen kunnen we groeien.

Leven vanuit de buik en het hart.

Vertrouwen in onszelf om in te gaan op datgene wat komt. Dat is wat we noemen “creëren in de nieuwe tijd”, vanuit de nieuwe gehealde mens, vanuit het hart, vanuit innerlijke vreugde, wijsheid, creativiteit en speelsheid, om dat terug te vinden in de buitenwereld.

Spelen is het allerbelangrijkste element in creatie.

Wees niet langer een speelbal tussen macht en onmacht. Het hielp je slechts een schijnveiligheid te creëren.

Word een soeverein wezen en ontdek hoe het leven is zonder deze disbalans, zonder deze beperkingen, zonder de dualiteit van macht en onmacht.

Durf luisteren naar je intuïtie, naar je gevoel, naar je verlangen, je hartstochten.

Neem contact met hetgeen in je leeft en verbindt je met het ritme van je eigen hart.

Je wilde hier zijn in deze tijden van verandering om mede-Creator te zijn aan een nieuwe wereld. Een wereld met liefde en licht, met passie, met het verlangen te leven vanuit waarheid, waarin ieder individu kan zijn vanuit zijn eigen innerlijk zijn, zijn eigen waarheid sprekend, in zijn eigen kracht staand, wetende dat hij hier is om de hemel op aarde te creëren.

Wij worden daarbij ondersteund door een energieveld rondom planeet Aarde, dat nieuwe energieën aantrekt voor onze planeet, met de bedoeling voor ons, mensen, hun bewustzijn te doen groeien en ontvouwen.

Onze planeet schuift nu naar de weg van liefde, bezinning, passie, vrede en eeuwigdurende vreugde.

Als reactie op al deze nieuwe energieën blijven oude energieën aan oude patronen vastkleven. Zij willen geen nieuwe wereld, ze willen in controle blijven en blijven vechten voor hun overheersende krachten op anderen.

Het bewustzijn van “wij, het volk” is razend snel aan het veranderen en zal zijn stem verheffen en besluiten nemen die voor “iedereen” het beste zijn.

Fundamenten van oude machtsstructuren zijn aan het afbrokkelen – nu nog niet altijd goed zichtbaar, maar weldra aan de oppervlakte komend.

Oude leiders komen ten val of worden op non-actief gesteld. Leiders die in staat zullen zijn de wereld te veranderen, nemen hun plaats in.

Je kan ervoor kiezen je te laten leiden of om in je eigen kracht te gaan staan en zelf je beslissingen te nemen, je niet te laten manipuleren door structuren die niet het welzijn van iedereen meedragen.

Onderscheidingsvermogen is noodzakelijk om vooruit te komen hier op Aarde. Gun jezelf en anderen de ervaringen die je verder helpen op je pad van bewustzijn en groei. Je zult steeds in een voorwaartse beweging voortbewegen, zolang je verlangt te groeien, verlicht te raken, één te worden met al wat is.

Identificeer je niet met hetgeen rondom je gebeurt. Geen oordeel vellen. Wel onderscheiden. Gebruik dit vermogen om je bezig te houden met liefde. Liefde is de drijvende kracht in het universum, waaruit alles ontstaat, alles is en alles zal zijn.

Liefde is het licht.

Jullie missie – iedereen heeft een missie – is heel persoonlijk en afgestemd op je eigen pad van groei en bewustzijn. Je kan de wereld mooier maken door kunst, gesprek, aanwezigheid, door zijn, door spel, healing, het mooier maken van anderen...door je glimlach.

Als iets niet prettig voelt, stop er dan mee en laat je niet langer leiden door ondermijnende krachten.

In deze transformerende tijden kunnen heftige emotionele toestanden optreden.

Als je de situatie in harmonie en volwassen wilt oplossen, blijf dan jezelf trouw.

Wanneer we steeds in ons gelijk blijven, worden de conflicten alleen maar groter. De vraag is: “wil ik geluk of wil ik gelijk” ?

Conflicten gaan meestal over geven en nemen. Is er evenwicht in jouw leven ? Investeer je meer dan je ontvangt ? Geef je onvoorwaardelijk ? Kun je wel ontvangen ?

Maak je balans op en stel je grenzen. Doe het op een liefdevolle manier. De vrouwelijke gevoelskant en intuïtie kan de mannelijke kant ondersteunen om vanuit wijsheid te reageren.

Transformatie betekent niet alleen op een andere manier dingen doen, maar om echt toe te laten zodat je volkomen vrij bent om nieuwe stappen te zetten. Momenteel komen er

veel oude, overgeërfde familiedelen omhoog die willen gezien worden en opgelost. We komen steeds dieper in onze eigen aarding. Dat is onze bestemming.
Let op je gedachten ! Steeds meer gaat hetgeen je denkt zich ook manifesteren.
Langzaamaan leren we onze scheppingskracht kennen en hanteren.
Het magnetisch veld van de Aarde is aan het verschuiven, wat natuurlijk grote veranderingen met zich meebrengt, buiten en binnen onszelf.
Geniet ! Laat los met liefde en dankbaarheid op weg naar een vreugdevolle toekomst.

Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankheilingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

**Jan De Voslei 49 bus 25 – B 2020 Antwerpen
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be**