



VZW  
Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,  
creativiteit en spiritualiteit.

## *NIET-ANGST EN MEDEDOGEN*

---

Wij ALLEN zijn op zoek naar God als één, kortom naar eenheid. Terreurorganisaties zoeken die eenheid nog steeds geheel buiten zichzelf, hoofdzakelijk door het volgen van specifieke wetten en voorschriften vanuit religie. Dit scheidt gelijkgestemdheid en samenhang. De eenheid waarnaar de mens verlangt wordt opgelegd door de wet. De behoefte aan structuur is sterker dan aan individuele expressie. De individuele mens mag er als het ware niet zijn. Dit noemt mannelijke dominantie. Het vrouwelijke wordt gevreesd en aan de kant gezet als minderwaardig. Voelen en willen is ondergeschikt aan gehoorzamen. Diegene die zich niet aan de wet onderwerpt wordt gestraft, desnoods met geweld. Dit veroorzaakt angst en de beloning die wordt uitgelooft aan diegenen die zich wel aan de wet houden doet de rest. Die beloning echter is een ervaring in het hiernamaals en komt dus pas na de dood.

Door het verlangen in de mens om eenheid in het bewustzijn te activeren, ontstonden er de voorbije eeuwen crisissen en transformaties bij de volgelingen van de monotheïstische godsdiensten zoals Jodendom, Christendom en Islam.

De blik werd meer naar binnen gekeerd op zoek naar zingeving en het goddelijke binnen zichzelf. De wet maakte plaats voor die waarheid welke met het hart resoneert. Mensen vonden eenheid in zichzelf en ondergingen een verschuiving van angst naar liefde.

Iedere mens verlangt en zoekt naar onvoorwaardelijke liefde, speciaal naar de Liefde voor het ZELF. Jezelf en de ander erkennen en bedanken is zowel helend voor het individu als voor de samenleving. Dit is wat men noemt het vrouwelijke dat herontdekt wordt. Voelen is niet langer taboe en men gaat religie meer inhoudelijk benaderen. De essentie is belangrijker dan de vorm van de wet.

Wanneer liefde en respect centraal staan groeit men in liefde tot het ZELF en zelfacceptatie. Wij geven dan van binnenuit vorm aan ons eigen leven. De buitenwereld is niet langer bedreigend. Wij ontdekken het goddelijke binnen in onszelf. Wij voelen innerlijk respect voor elkaar en voor elkaars behoeften. De geaccepteerde religie of spirituele collectieve overtuiging - als een weg tot het vinden van liefde, eenheid en de versmelting met het goddelijke als inspiratiebron - mag evenwel geen belemmering vormen voor jouw persoonlijke relatie met het Hogere. Wij zijn in staat om met elkaar om te gaan in respect en erkenning, voor de verschillen in ieders opvattingen en levensstijl. Niemand hoeft de ruimte van een ander in te nemen om het eigen bestaan te waarborgen. Er ontstaat ruimte voor eenheid in verscheidenheid, zowel collectief en individueel.

Er zijn mensen die zich nog steeds in de eerste fase van dit proces bevinden. Zij hebben nog niet het goddelijke in zichzelf gevonden en hun hart nog niet geopend. Zij hebben nog niet de vreugde ontdekt van het met elkaar delen van het goddelijke en elkaar te inspireren in de verschillen die er mogen zijn.

**Zet dus niet-angst tegenover angst.**

**Zet mededogen tegenover oordeel en veroordeling.**

**Stuur zachtjes Licht en onvoorwaardelijke Liefde als je daartoe behoefte voelt en voel niet langer deze "oude" energie.**

**Er zal je niets overkomen wat jij niet nodig hebt voor jouw evolutie of wat jij niet aankunt.**

**Je kan je ook verbinden met de energie van KRAAI/RAAF om je eigen licht in confrontatie met het duister te ontdekken.**

**Als je blijft kijken zonder oordeel, dan ben jij het Licht van Bewustzijn dat alles verlicht en de kracht, de potentie van het duister integreert.**

**KRAAI/RAAF helpt ook je te gronden. KRAAI/RAAF toont ons het meester worden over het duister door het toe te laten en alzo het negatieve ervan te overstijgen.**

**KRAAI/RAAF kent geen angst en dat geeft hem zijn kracht.**

**Ik wens je veel niet-angst voor het loslaten, voor het onbekende en de verdrongen delen binnenin jouw ZELF.**

**Het zij zo !**

**IN Licht, Liefde en Heilige Klank,**

**Thaïs Denise**

**Contact: Thaïs Denise Hulsmans**

**Sjamanistische klankhealing  
Coaching/Counselling  
Psycho-Energetica  
Boventoonzang  
Klankhealingsconcert  
Alchemic Healing (Atlantis)  
Chinese alternatieve technieken**

**Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel**

**GSM: 0474/ 55 14 05**

**E-mail: [xochipilli@scarlet.be](mailto:xochipilli@scarlet.be) - Website: [www.xochipilli.be](http://www.xochipilli.be)**