



VZW
Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

DROOM JE DROOM

De wintertijd brengt ons rust tijdens de lange winteravonden. Zoals ook de natuur zich naar binnen keert, krijgen wij de gelegenheid onze blik naar binnen te richten en de balans op te maken van het voorbije jaar. Het is ook een tijd om te fantaseren en te dromen van meer zachtheid en harmonie, van eenheid en vrede, van samenwerking en verbondenheid, van veiligheid en respect voor elkaar, van welzijn voor alle wezens op Aarde, van Liefde voor het Zelf en solidariteit, van onvoorwaardelijke liefde.

Dit potentieel is in ieder van ons aanwezig. Iedere dag brengt ons dichterbij de manifestatie van onze dromen.

Angst voor het ongekeerde loslaten, onze comfortzone durven verlaten, blijven hopen en vertrouwen dat ieder initiatief ons dichterbij brengt bij onze eenheid in verscheidenheid, dichterbij onze connectie met de Aarde en het Universum.

Jouw creatieve bijdrage is uniek om de duisternis uit te dagen meer Licht te laten stralen. Zichtbare maar ook ontelbare onzichtbare vrienden staan aan jouw zijde om je te ondersteunen, in dankbaarheid voor jouw aanwezigheid, actie, vertrouwen, doorzettingsvermogen, solidariteit, mededogen, veerkracht en creativiteit.

In een relatie spelen vertrouwen en openheid een belangrijke rol. Als de ander jou de rol van slachtoffer of dader aanbiedt, hoef jij die niet te accepteren als dit niet in overeenstemming is met jouw hartskwaliteit.

De liefde voor de ander stemt altijd overeen met de mate van liefde voor jezelf. Als je hetgeen je voor de ander voelt gekoppeld is aan jezelf “weggeven”, dan is er geen sprake van liefde, maar van een uitwerking van zelfveroordeling.

Word je bewust van de manier waarop je tegen jezelf praat. Als dat niet liefdevol is, maak dan een nieuwe keuze en open je hart naar jezelf. Het bewust ervaren van je goddelijkheid is de enige manier om echt vervulling te vinden voor elk verlangen, omdat in wezen het enige waarnaar je verlangt het ervaren van je goddelijkheid is.

Als je open en liefdevol voor jezelf bent, zal je automatisch ook anderen accepteren. Als je jezelf niet meer veroordeelt, zal je ook anderen niet meer veroordelen. Dat uit zich eveneens in je communicatie. Communicatie vanuit eenheid is gebaseerd op zelfacceptatie en op het aanvaarden van de eigen goddelijkheid en die van anderen.

De sluiers tussen onze wereld en de wereld van de toekomst en de Schepper zijn rond de Kerstdagen en Nieuwjaar heel dun. Alles wat we denken, voelen, uitspreken, doen en wensen dringt heel makkelijk en rechtstreeks in deze werelden door om volgend jaar als gebeurtenis in ons leven terug te keren.

De perfecte tijd nu dus om je hart te openen en met warme stem een wens uit te spreken om aan te tonen dat je de ander niet vergeten bent, een contact te herstellen, een reactie van binnen uit.

Een bezielde mens weet dat er meer is dan feestjes, vakantie, hobby's, menselijke interacties.

Plezier wordt vluchtig en verveling blijkt ons deel.

Het is de vreugde die we zoeken.

Als je attent bent zal je die vreugde vinden.

Samenvloeiend met de wensen van je ziel, met je passie ontstaat vreugde in het ZELF, eenvoudig te ontdekken via een rustige uitademing. Het leven beleven vanuit je kern, in contact met je Bron, bewust van het oneindige NU.

Er is dan geen plaats meer voor angst, zelfhaat of onzekerheid.

Het leven is afwezig in de zichtbare dimensie maar des te meer aanwezig in het onzichtbare.

De dagen beginnen alweer terug te lengen. We kijken uit naar het eerste extra licht, teken dat de opgeslagen levenskracht terug nieuwe groei bevordert. Dit betekent een tijd van hoop. Met het licht komt ook de warmte, de groei en de overvloed terug.

Het leven wordt genietbaar.

Word je eigen Schepper.

Droom je droom en geniet ervan.

Het zij zo !

In Licht, Liefde en Heilige Klank,

Thaïs Denise

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel

GSM: 0474/ 55 14 05

E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be