



VZW  
Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,  
creativiteit en spiritualiteit.

## NIJWSBRIEF JANUARI 2016 MOED EN VERTROUWEN

---

De grote veranderingen in ons dagelijks leven zijn merkbaar in het vele geweld en de vele conflicten. Deze veranderingen zijn noodzakelijk om tot bewustwording te komen van het verschil tussen oude en nieuwe energie. Deze veranderingen zijn eveneens een noodzakelijk gevolg van de energieverhuivingen op onze planeet, zoals de verschuiving van de aardas, de verschuiving van mannelijke dominantie naar balans en harmonie, het leven vanuit de ratio naar meer hartcoherentie en het vinden van balans in onze eigen individuele levens. Deze veranderingen vinden tegelijkertijd plaats op mondiaal en op individueel niveau.

De verandering van inzichten brengt ieder individu meer in verbinding met de medemens, de verbinding met alles wat leeft op de planeet en zelfs met de kosmos.

Dit leidt tot meer harmonie in gezinssituaties waar voordien grote conflicten heersten. Individuele acties blijven ruimte ontvangen, maar staan in het licht van het collectieve geheel, doordat de massa steeds meer vanuit het hart zal gaan leven. Dit reeds gangbare proces komt in de nabije toekomst in versnelling en wordt daardoor meer voelbaar en zichtbaar. Een positief gevolg hiervan is dat oude machten steeds minder kans krijgen en uiteindelijk verloren gaan. Diegenen die vanuit het hart voelen, denken en handelen zullen de krachten weerstaan die niet in verbinding zijn en niet gericht op heelheid, op liefde, op één zijn.

Vanaf het ogenblik dat jij je kan overgeven aan de huidige veranderingen zal je ervaren dat je leven lichter en luchtiger wordt.

Om tot overgave te komen is er vertrouwen nodig. Een echte uitdaging dus.

Door te vertrouwen op je eigen goddelijkheid, door te vertrouwen op wie je werkelijk bent, zal je leven in de richting stromen van meer licht en meer lucht.

Verbinding met gelijkgestemden is een niet te onderschatten kracht. Alles en iedereen op onze Aarde is verbonden met elkaar. De hele mensheid dient zich bijgevolg af te vragen wat de ware oplossing kan zijn voor de huidige problematiek, in plaats van het probleem af te scheiden van het geheel. Jij bent één met de ander, de ander is één met jou. Wat jij doet voor de ander en voor de Aarde komt terug naar jou.

Stap dus in deze kracht in samenwerking vanuit je lichtheid, vanuit je licht-zijn, vanuit liefde en verbinding om datgene te ondersteunen wat ondersteund mag worden in lichtheid.

Al de veranderingen die plaatsvinden zijn bedoeld voor het hoogste goed van ons allen als collectief en voor jou als individu in je eigen persoonlijk leven.

Het vinden van je eigen waarheid is van cruciaal belang. Keer je dus meer naar binnen en voel !

Hiervoor heb je vertrouwen nodig, vertrouwen in het eigen kunnen, het eigen denken, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de goddelijke en geïnspireerde leiding van binnenuit.

Door de STILTE op te zoeken ervaar je de kracht van je innerlijke kern. Je gaat de verbinding aan met het ware zijn en ontdekt alle wijsheden, inzichten en antwoorden die je nodig hebt om je aardse leven te vergemakkelijken. Zo vindt je een weg in de huidige chaos en onrust. Er ontstaat balans, evenwicht. De waarheid wordt zichtbaar, dankbaarheid wordt ervaren, licht en liefde stromen door in je leven. Ervaar de verbinding met het ZELF en met datgene wat is.

De huidige veranderingen en onrust in de wereld vragen om weloverwogen te kiezen, om de moed te hebben zaken in je leven aan te pakken en andere gewoontes aan te nemen. Durf voor jezelf te kiezen, durf ongebruikelijke paden inslaan, durf volkomen te vertrouwen op je eigen beoordelings- en inschattingsvermogen.

Na de moed komt het vertrouwen. Jouw leven is bedoeld om te groeien en om je te ontwikkelen. Jij bent op de juiste plaats en op het juiste tijdstip hier op Aarde aanwezig om in deze tijden

van ontwakken voor de mensheid nieuwe richtlijnen aan te geven als een collectief, om de Aarde in een andere richting te sturen.

Jullie willen allen iets bijzonders toevoegen aan dit unieke moment en jullie willen allen je goddelijkheid ervaren vanuit een menselijk perspectief in deze nieuwe tijd. Wij zijn allen mede-creators aan een nieuwe wereld, een wereld scheppend met liefde, met licht en passie, met het verlangen te leven vanuit waarheid, waarin ieder individu kan bestaan vanuit zijn/haar innerlijke kern, zijn/haar eigen waarheid sprekend, in zijn/haar eigen kracht staand en wetende dat hij/zij hier aanwezig is om een hemel op Aarde te creëren.

Zolang je verlangt te groeien, verlicht te raken, één te worden met al wat is, zal je altijd in een voorwaartse beweging evolueren.

De laatste uitlijning van de Aarde mogen wij verwachten in december met de 2<sup>e</sup> zonneward. Rond die tijd zouden wij ons volledig uitgelijnd moeten voelen met onze nieuwe tijdslijn en ons nieuwe pad voorwaarts. Dit zal het te volgen pad zijn naar het manifesteren van de Nieuwe Aarde in 2017, een jaar van het getal één. Een NIEUW BEGIN !

Ondertussen is het de kunst om – tijdens deze evolutionaire aangelegenheid – in het centrum van de chaos te leven, in het oog van de storm, waar het rustig is.

De evolutionaire druk op individuen en op de samenleving is enorm en de individuen die psychologisch onevenwichtig zijn, kunnen een toename van irrationeel gedrag ervaren.

De strijd van datgene wat stand wil houden, strijdend tegen de krachten die de wereld willen openen voor nieuwe mogelijkheden, zal blijkbaar een surrealistische beleving worden.

Volgens de Hathors is “waardering” een belangrijke factor. Als je in het veld van waardering gaat staan, veranderen de omstandigheden waarmee je te maken hebt niet, maar je emotionele reactie hierop zal van een hogere orde zijn. Je wordt eveneens vindingrijker in het omgaan met beproevingen die op je pad komen. Je zal vertroosting en steun vinden en het trillingsgetal van je energetisch lichaam zal toenemen. Je zal makkelijker uit de leugens en illusies van de oude wereld ontsnappen. Je zult ze zien voor wat ze zijn.

Waardering opent de deur naar de nieuwe wereld, zelfs terwijl de oude wereld noodgedwongen uiteen valt.

Toon compassie voor diegenen die in een mentale en emotionele schoktoestand geraken, een soort verdoving, omdat ze binnen zichzelf nog geen toegang hebben tot hogere dimensies. Zij zitten gevangen tussen de oude wereld die aan het verdwijnen is en de onzekere toekomst die nog geboren moet worden. Zij functioneren maar gedragen zich als zombies, half gewaar/half levend. Maar hoed je voor hen. Laat je door hen niet meetrekken in hun verdoving en angst, maar word – terwijl de oude wereld uiteen valt - een vreugdevolle medeschepper van de nieuwe wereld die geboren wordt.

Durf in het duister te vertoeven om dan echt het Licht te kunnen zien waar het jou vervult, echt geïnspireerd te zijn om je leven met intentie vorm te geven.

Uit de donkerste tijden worden wij sterker herboren !

Het zij zo !

In Licht, Liefde en Heilige Klank,  
Thaïs Denise

**Contact: Thaïs Denise Hulsmans**

**Sjamanistische klankhealing  
Coaching/Counselling  
Psycho-Energetica  
Boventoonzang  
Klankhealingsconcert  
Alchemic Healing (Atlantis)  
Chinese alternatieve technieken**

**Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel  
GSM: 0474/ 55 14 05**

**E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be**