



Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

DE RELATIE MET JEZELF, DE ANDER EN DE AARDE

Soms kan je het gevoel hebben dat je in een cirkel blijft ronddraaien...

Onze vooruitgang verloopt niet lineair van heden naar toekomst, maar wij gaan spiraalsgewijs en zachtjes naar hogere expressies van bewustzijn en creatie.

Hetgeen wij wensen te creëren bevindt zich niet op een pad naar de toekomst maar bestaat hier en nu. Het wacht op jou op een hogere spiraal van creatief bewustzijn. Dat geeft je dan het gevoel dat je in een cirkel blijft ronddraaien.

Alles wat je nodig hebt is een verschuiving van bewustzijn om jou te verheffen naar de volgende spiraal.

Je streven en worstelen, hoe intens ook, zal jou niet de manifestatie brengen van de Nieuwe Werkelijkheid. Alleen het zachtjes verhogen van je bewustzijn door gefocuste intentie, meditatie, activeringen en dienstverlening zullen jou naar een hogere expansie van ZELF brengen. Streef en worstel dus niet langer maar droom, creëer, wens, verlang en manifesteer terwijl jij jouw spiralen naar hogere niveaus van Goddelijk Bewustzijn ontvouwt.

De Aarde is een heilige creatie en de Aarde is deel van jou. De manier waarop jij de Aarde waarneemt en in wisselwerking gaat is tevens de manier waarop jij jezelf waarneemt en in wisselwerking gaat met jouw lichaam. Je zult opnieuw de heilige Aarde-clans of families ontdekken waartoe jij behoort en dat gebeurt over de grenzen van naties en rassen heen.

De Aarde gaat mee in onze transformatie.

Wij dienen elkaar. Wij vormen de sleutel tot haar zelfrealisatie en zij dient ons in het ontwaken van onze eigen goddelijke essentie. Het afronden van onze individuele en collectieve aardse cycli stelt haar in staat om ook naar een volgend niveau van haar evolutie te stijgen.

Door Moeder Aarde in contact te brengen met goed en kwaad, stellen wij haar in staat om het Christusbewustzijn in haarzelf te doen ontwaken. Op deze manier komt de Aarde tot het vervolmaken van haar scheppingsprincipe "onvoorwaardelijke liefde".

Elkaar onvoorwaardelijk accepteren is de basis voor een bloeiende relatie. Elke nieuwe fase van je leven brengt je in contact met nieuwe uitdagingen van jezelf en binnen je relatie.

Het feit dat er in de totale menselijke familie zoveel verschillende personen zijn en er toch van eenheid sprake is, kan een grote stimulans zijn om je hart te openen door "eenheid in diversiteit" te leren herkennen en voelen. Als je geen waardering voor jezelf hebt en geen liefde voor jezelf voelt, kan je dat ook niet echt voor een ander voelen.

Innerlijke vrijheid vormt de basis voor een gezonde relatie. Je bent niet afhankelijk van een ander om bevestiging en waardering te zoeken. Wie je bent is niet afhankelijk van een ander.

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen processen geeft je de nodige openheid om de ander te ontmoeten.

Omarm je menselijke vorm en creëer je eigen gelukzaligheid in functie van het creëren van een hoogwaardige beschaving.

Het zij zo !

In Licht, Liefde en Heilige Klank,

Thaïs Denise

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

**Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be**