



VZW  
Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,  
creativiteit en spiritualiteit.

## *NIEUWSBRIEF JUNI 2016*

### **DE SPIRITUELE FUNCTIE VAN VAKANTIE EN VOETBAL**

---

De poort voor de Zuidkracht staat wagenwijd open.

Dit betekent levenskracht, stroming, ontmoeting, uitwisseling, ervaring en stimulans tot expressie.

Wij deinen uit, wij staan niet meer zo scherp als daarvoor. Na een periode van drukte en hevigheid brengt de Zomer ons op het niveau van het “vakantiegevoel”. Niets moet nog en wij kunnen “genieten” van deze energie. Zo kunnen wij vanuit innerlijke rust echt beginnen stralen.

Je verbinden met de Natuur biedt kansen om de harmonie in jezelf en in je gemeenschap te vergroten. Bezin je over je leven zoals het nu is, in elk levensdomein. Wat heb je essentieel nodig? Wat wil je ervaren in die bepaalde levensdomeinen?

Wij zijn veelal gericht op plichten en serieus in het leven staan. De waarde van plezier en ontspanning echter is niet te onderschatten. Het is een element dat ons verbindt met ons innerlijk kind en dat heel dicht staat bij het ervaren van onze eigen goddelijkheid. In vakantie zijn, ontspannen, uit de routine van het dagelijks leven en werk, komen wij meer in contact met het weten.

Het brengt inspirerende, verdiepende en verfrissende impulsen met zich mee die zich uiten in de voornemens die mensen nemen voor het komende jaar.

Tijdens een langere vakantie komt dit duidelijk tot uiting, maar ook kleinere vakanties inlassen hebben hun belang: mediteren, in de natuur vertoeven, creatief bezig zijn, een goed gesprek hebben en je ontspannen. Je kan iedere dag aan jezelf vakantiemomenten gunnen.

Als emotionele aspecten vroeger op een gewelddadige manier werden uitgespeeld d.m.v. oorlogen en veroveringen, worden ze nu op een “meer vriendelijke manier” op het voetbalveld “gespeeld”, alhoewel er nog steeds agressieve uitingen rond de velden en de stadions voorkomen.

Het feit dat nu het gevecht tussen bevolkingsgroepen en stammen een andere vorm heeft aangenomen en zich via sport zoals o.a. het voetbal manifesteert, is een teken dat het collectief bewustzijn op Aarde op een hoger peil is gekomen en dat allerlei conflicten op een speelsere manier kunnen uitgewerkt worden.

Het EK Voetbal biedt aan alle Europese landen (vertegenwoordigd of niet op het toernooi) de mogelijkheid om hun eenheid te ervaren en oude wonden (bv. als gevolg van de IIe W.O.) te helen en religieuze, economische en culturele verschillen te overbruggen.

Het voetbal is tevens een instrument om de mannelijke energie te helpen helen en harmoniseren op Aarde en om mannen te helpen zich met Moeder Aarde te verbinden. Het overschot aan mannelijke energie – de laatste jaren ontstaan – dient via het grasveld op een harmonische manier gekanaliseerd te worden. De bal dient als een instrument dat de stroom van goddelijke energie vertegenwoordigt.

Zolang de ploeg de bal in zijn bezit heeft, zijn de spelers in staat van verbondenheid met de stroom van goddelijke energie. Het doelpunt brengt de ontlading.

**Dit is te vergelijken met het overgeven van het mannelijke aan het vrouwelijke. Er wordt contact gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. Het doel symboliseert de ontvankelijke vrouwelijke energie die veroverd dient te worden. Het voetbal is ook een andere manier om te bewegen tussen dualiteit en eenheid. Door het vinden van de balans in zichzelf dient men op de beste manier het geheel.**

**De reeds bekomen openheid, tolerantie en verbondenheid in de wereld is niet als vanzelfsprekend te beschouwen.**

**Niet alleen bureaucratisch dienen wij dit levend te houden, maar ook in onze harten en in ons verstand.**

**Het gebeuren in Groot-Brittannië is grotendeels gestoeld op angst en eigenbelang, met verdeeldheid tot gevolg.**

**Reeds decennia lang hebben onze ouders en grootouders een tendens van vrede en eenheid opgebouwd. Het gebeuren in GB – ook al lijkt dit negatief – kan een impuls zijn om onze passie aan te wakkeren en deze waarden te verdedigen.**

**Angst, nationalisme en racisme vormen de stuip trekkingen in een maatschappij die aan het transformeren is van haat en verdeeldheid naar liefde en verbondenheid.**

**Laten wij er onze schouders onderzetten en vooral ons hart openen in begrip en acceptatie voor onze medemensen die nog aan het “ontwaken” zijn.**

**Wees zacht voor jezelf.**

**Geniet van je vakanties groot of klein, dein uit, kom in evenwicht en STRAAL.**

**Het zij zo.**

**In Licht, Liefde en Heilige Klank,  
Thaïs Denise**

**Contact: Thaïs Denise Hulsmans**

**Sjamanistische klankhealing  
Coaching/Counselling  
Psycho-Energetica  
Boventoonzang  
Klankhealingsconcert  
Alchemic Healing (Atlantis)  
Chinese alternatieve technieken**

**Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel  
GSM: 0474/ 55 14 05**

**E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be**