



VZW
Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIETWSBRIEF NOVEMBER 2016 **INTEGRATIE VAN NIEUWE FREQUENTIES**

Het hart zoekt een weg om te leven in liefde en je te omringen met mensen waarmee je die liefde, zachtheid en inspiratie kunt delen. En dan kom je ineens een hard stukje van jezelf tegen, omdat er iets of iemand in de weg staat en je wanhopig maakt, je uit je comfortzone haalt en je woedend maakt. Dit is voelbaar op je middenrif als een verharding. Dit middenrif vormt de doorgang waar de Godsvonk de matrix en het centrum van het universele hart in ons ingaat.

De saboterende facetten in ons en in de ander kwamen helder tot uiting tijdens de novembermaand. Het gaat er om dat wij allen onze droom kunnen manifesteren. Deze beweging is in gang gezet. Helemaal mogen zijn wie je bent, met hetgeen jij nodig hebt om in het hier en nu te bestaan in liefde. Eerst onze belangen loslaten en dan de situatie kunnen zien voor wat die is en de ander te kennen voor wat hij/zij is. Transformatie dus van wie wij zijn. Eerst de illusie loslaten opdat de inspiratie van ons hart echte vormkracht krijgt, getoetst aan de realiteit en in een andere vorm.

Op collectief niveau ontstaan er vreemde en onverwachte situaties. De nieuwe lagen van bewustzijn en het ego worden verankerd. Nieuwe frequenties zoeken hun integratie in het lichaam - zoals koude rillingen, moeheid, gepieker, onregelmatig slapen of helemaal niet kunnen slapen ...zonder duidelijke reden - en vragen de ruimte om rustig te integreren. De confrontatie met leegte toelaten in je lichaam geeft je een belangrijke doorbraak in je spirituele groei. Je komt in contact met de onafhankelijkheid van je Zijn t.o.v. de materiële dimensie. Vasten en reinigen brengt je een balans die niet op consumptie is gericht maar op het contact met je Zijn. Voedsel heeft grote impact op je bewustzijn en je persoonlijkheid. Het balanspunt verplaatst zich van binnen naar buiten. Reinigen is een prima hulpmiddel om je goddelijkheid te activeren.

Door van jezelf te houden bevorder je het harmoniseren van meerdere niveaus van het goddelijke op het niveau van de gehele schepping. De mate van waardering en de liefde voor jezelf bepaalt ook hoeveel je van een ander kunt houden. De bereidheid de anderen te accepteren die anders zijn dan jijzelf, vormt een belangrijke stimulans om je hart te openen. Omdat je vaak jezelf zoekt in anderen is het ontmoeten van iemand met andere eigenschappen dan jijzelf een grotere uitdaging om lief te hebben dan met iemand die veel op jou lijkt. In de gehele mensheid zijn er zoveel verschillende personen die toch een eenheid vormen. Dit gegeven kan een grote stimulans zijn om je hart te openen en eenheid in diversiteit te herkennen én te voelen. Open je hart om alle mensen te omhelzen en je ervaart zo de gelukzaligheid die je zoekt. Het zij zo !

In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise

Contact: Thaïs Denise Hulsmans

**Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken**

**Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be**